

When people run in circles it's a
very, very mad world.
Mad world.....





De matrix

Dé plek waarvan jij afgelopen jaar wellicht hebt ontdekt dat je er niet wilt zijn.
Je gelooft niet langer in systemen die je gevangen houden in een leven dat je niet dient.
Waar je eenzaam en ziek van wordt.
Maar hoe dan wel? Het is niet erg dat je dat plaatje nog niet voor je ziet.
Vertrouw erop dat de weg zich vanzelf aan je ontplooft.

Onthoud:

dit is een tijd die van je vraagt om dingen anders te doen dan je altijd hebt gedaan.

Inner journal prompts:

- Welke vicieuze cirkel wil jij doorbreken voor jezelf?
- Van welke gewoontes wil jij het liefst afscheid nemen?
- Wat blijf je maar herhalen wat niets bijdraagt aan jouw hogere doel?
- Van welke dingen doen in je leven raak jij afgestompt?
- Waar kun en wil jij je veel meer over uitspreken?
- Wat verandert er in jouw leven als je vanaf nu krachtige beslissingen neemt?

“

Staying in the NOW even if you don't feel like it, is one of the most powerful things you can do for yourself and others.

